

LESMATERIAAL | DE GROTE PINGUÏN EN BANANEN SHOW

Beste leerkracht,

Wat leuk dat je met jouw klas naar onze muziektheater voorstelling 'De Grote Pinguïn en Bananen Show' komt! Wij kijken er naar uit jullie binnenkort te zien!

Ter voorbereiding op onze voorstelling hebben wij een lespakket samengesteld bestaande uit 3 lessen waarin de leerlingen een liedje leren, gaan tekenen of schrijven op muziek en waarin de leerlingen hun eigen lichaam gebruiken om ritmes te laten horen.

Het lied en het ritme stuk kunnen de leerlingen tijdens de voorstelling met ons mee doen.

Lespakket:

Het lespakket ter voorbereiding op de voorstelling bestaat uit 3 video lessen:

Video 1: Maffe pinguïns, liedje

<https://www.youtube.com/watch?v=7Cs-8ra1eDY>

Video 2: Trein!

<https://www.youtube.com/watch?v=WtdBHN4Vh3Y>

Video 3: Nu jullie

https://www.youtube.com/watch?v=K7akouKt_Uo

Video 1

In deze les stellen wij onszelf voor en zingen wij het pinguïn lied. Halverwege de video kunnen de leerlingen het zelf proberen. Dus zing lekker mee, de video spreekt voor zich.

Video 2

In deze les gaan we samen een ritmische trein maken met drie verschillende ritmes. Elk ritme wordt apart voorgedaan. Wij gebruiken onze flippers maar de leerlingen kunnen hun voeten gebruiken om te stampen. Het knippen met de vingers mag ook vervangen worden door een klap met de handen. Na de drie losse oefen ritmes spelen wij de hele ritmische trein achter elkaar, altijd in dezelfde volgorde. Als de muziek begint spelen we de ritmische trein nog twee keer.

Video 3

In de laatste video horen de leerlingen verschillende muziek fragmenten en wij vertellen waar die muziek volgens ons over gaat. Bij het laatste muziekfragment mogen de leerlingen zelf bedenken waar het over gaat en hun eigen verhaal schrijven en/of een tekening maken. Wij zouden het leuk vinden als ze hun verhalen of tekeningen d.m.v. een foto met ons willen delen! Het liefst verzamelen in één mail en opsturen naar info@ardemusquartet.com.

Wij kiezen het verhaal of de tekening die het beste bij de muziek past uit en wie weet valt er wel iets te winnen...

Heel veel plezier met de lessen en tot gauw!

Vrolijke groeten van de vier pinguïns van Katona,
Lisa, Deborah, Jenita en Lovro

